

Snelheid!



Elke week komen ze uit Apeldoorn naar Amsterdam om te fietsen. Richard Bonhof (33) en Patrick van Gortel (30) komen hier speciaal voor het Velodrome, een van de twee indoorbanen in Nederland voor hardrijders. De mannen rijden op een tandem en nemen deel aan wedstrijden. Niet alleen omdat het erg leuk is, maar ook omdat tandemrijden voor de slechtziende Richard de ideale sport is.

Door een vermaard tandemrijder in zijn omgeving werd Richard aangeraden om eens op de fiets te gaan zitten. Na het eerste ritje was hij verkocht: de snelheid en het teamwork waren het helemaal. Sinds vier jaar vormt hij een team met Patrick, die zijn piloot is. Patrick fietst al vanaf zijn achtste wedstrijden, gewoon solo. Maar daar was hij al jaren mee gestopt toen hij voor de eerste keer als piloot op een tandem stapte. Niet lang daarna vond hij in Richard een goede stoker.

Sinds 2004 rijden ze op de baan. De eerste keer op de indoorbaan was Richard misselijk. Hij stuurt niet en kan ook nauwelijks zien wat er voor hen ligt. Door de harde rondjes en de onverwachte op- en neergaande bewegingen op de baan, voelt het de eerste keren als een kermisattractie. Maar inmiddels is dat geen probleem meer. Richard: "Ik ga steeds slechter zien en dat is geen pretje. Dit houdt me op de been. Ik kijk uit naar het wedstrijdseizoen, werk aan mijn eigen website www.dutch-tandem.nl en ben op zoek naar sponsors. Ik wil graag aan mezelf en de maatschappij laten zien dat mensen met een beperking wel degelijk kunnen presteren."



Ze benadrukken dat het helemaal niet nodig is om, net als zij, naar het WK te streven of zelfs aan wedstrijden mee te doen. Het gaat in eerste instantie nog altijd om de snelheid en het teamwork, die ook in de buitenlucht bereikt kan worden. Volgens hen gaat een tandem harder dan een solofiets, tenminste als beide rijders fit zijn. Ook is het belangrijk dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld zoals bij Richard en Patrick het geval is. Woorden worden dan overbodig.