

Tandemnieuws 22-12-2008

De laatste weken was het even wat rustig aan het tandemfront. Dit had te maken dat piloot Jeroen druk was met andere activiteiten en niet in de gelegenheid was om samen met Richard te trainen. Maar Richard was wel regelmatig aan het trainen op de nieuwe Apeldoornse wielersbaan. Dat deed hij samen met Patrick van Gortel getuige deze foto welke is gemaakt door Gert Bonestroo.



Richard en Patrick op de huurtandem in Apeldoorn (foto Gert Bonestroo)

Ook was er nog op 11-12-2008 een huldiging in de gemeente Langedijk, de gemeente waar Jeroen woont. Dit werd een prachtige happening waar Richard helaas niet bij aanwezig kon zijn maar waar piloot Jeroen de felicitatie in ontvangst heeft genomen voor het behalen van het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor tandems op de weg.



De kampioenen van de gemeente Langedijk met uiterst links knielend Jeroen (foto Toon Lute)

Ook was er afgelopen zondag nog een limietenwedstrijd op de wielersbaan in Apeldoorn hierbij was de bondstrainer aanwezig. Richard en Jeroen reden alleen een achtervolging. Ze reden de 4 km mooi vlak waarbij de eindtijd 4.44 voor hun enigszins tegenviel. Maar als je in acht neemt dat ze dag ervoor nog een flinke training met de derny hadden afgewerkt op de Alkmaarse wielersbaan dan is de in de ogen van Richard en Jeroen tegenvallende tijd wel te verklaren.

Morgen 23-12 werken ze nog een training af in Alkmaar en dan is toewerken naar NK baan op maandag 29-12 in Apeldoorn.

Verslag Nico Lute

Foto's Gert Bonnestroo en Toon Lute