

Tandemnieuws 25-07-2011

Maandag 25 juli

Op zondag 24 juli staat de tijdrit over 11 km op het programma. De afgelopen nacht heeft het wederom enorm geregend. Gelukkig stopt het met regenen als we bij de startplaats aankomen.

Na warm rijden gaan we om 8:16.30 uur van start. Het parcours is nog nat en ik zeg tegen Cor geen risico's te nemen. Toch blijft het opletten en ondanks de voorzichtigheid van Cor is het af en toe toch glibberen. De wind is op de open vlaktes sterk en wil de tandem op zij drukken. Dit vraagt enig corrigeren.

Na 14 minuten komen we over de streep. De wereldkampioenen Pizzi en Pizzi zijn 26 seconden sneller. De Ieren eindigen achter ons en 14 seconden daarachter de Zweden. We eindigen als 2de en gaan tevreden naar huis.

Met dit resultaat en dat van de dag ervoor heb ik me tevens geplaatst voor het WK weg in Denemarken in september. Wie dan mijn piloot zal zijn is nog niet bekend

Zondagavond 24 juli

Ook in de tijdrit hebben Richard en Cor goed gepresteerd en haalden zij net als gisteren in wegwedstrijd een **mooie 2e plaats** op 26 seconde van de Italiaanse winnaars de gebroeders Pizzi.

Zondagmorgen 24 juli

Na een nacht met behoorlijke hoosbuien (net als laatst in Polen) is het op zaterdag tijd voor de wegwedstrijd. Eerder meldde ik dat we 3 ronden van 22 km moesten rijden maar het zijn er 4 dus totaal 88 km.

Om 14:45 starten we, gelukkig is het gestopt met regenen en is het parcours weer droog. De eerste ronde wordt er rustig gereden. Een enkeling demarreert maar wordt gelijk weer teruggepakkt. In de tweede ronde weten 2 Italiaanse teams te ontsnappen waaronder de gebroeders Pizzi, de wereldkampioenen van 2010.

Met de Turken zetten we de achtervolging in en weten we 1 Italiaans team terug te pakken. De Pizzi's bouwen verder alleen een voorsprong op. Deze loopt behoorlijk op omdat de Turken niet willen rijden net zoals de Italianen.

Een halve ronde voor het einde weten de Ieren weer aan te sluiten welke eerder lek reden. In de laatste kilometer gaan we de sprint van ver aan. De Turken en Italianen komen nog naast ons maar moeten passen waardoor de Ieren voor de 3e plaats sprinten. We eindigen als tweede. Zondag om 8:16.30 rijden we de tijdrit over 11 km.

Zaterdag 23 juli

Vandaag stond de wegwedstrijd over een afstand van 66 km op het programma en daarin haalden Richard en Cor een hele mooie **2e plaats** achter de Italianen Pizzi en Pizzi.

Richard wist nog niet of hij vanavond aan een verslag toe kwam, omdat ze de spullen voor de tijdrit van morgen nog klaar moeten maken. Ze starten namelijk al om 08:16.30 uur.

Vrijdag 22 juli

Gistermiddag het wegparcours verkend, het was moeilijk om de juiste route te vinden.

Het wegparcours is 22 km lang en we moeten dit 3 x rijden.

Vanmorgen wilden we het tijdrithparcours verkennen maar eerst heeft iemand van de organisatie ons het wegparcours nog eens laten zien. Wij mochten met de tandem achter zijn auto aan.

Daarna hebben we ons bij de Engelse selectie aangesloten om het tijdrithparcours te verkennen.

Ook zij moesten flink zoeken.

Ondertussen stromen teams uit de hele wereld binnen. Turkije zit bij ons in het hotel en heeft 2 tandems hier rijden en zelfs Israël is van de partij met handbikers.

Op het parcours waren ook diverse tandems aan het zoeken naar de juiste route.

Het weer is nog super. Vanmorgen was het al 33 graden.

Vanavond rugnummer ophalen en morgen om 14.45 begint volgens mij de koers.

Donderdag 21 juli

Vanuit Italië een berichtje.

Omdat Dennis Raadtgever het niet kon redden met mij naar Italië af te reizen, ben ik op woensdag 20 juli met Cor van Leeuwen uit Borger de uitdaging aan gegaan, dit in goed overleg met Dennis.

Omdat Cor de enigste chauffeur was had ik de reis van 1200 km ingepland over 2 dagen om zo ook voldoende rust voor Cor te kunnen vinden.

Om 8:00 uur vertrekken we uit Wilp en na de nodige vertragingen besluiten we toch in 1 keer door te rijden. Om 20:00 uur arriveren we in Leno, Italië, op 15 km van het parcours.

In Leno zullen we de komende dagen overnachten.

Op zaterdag 23 juli nemen we hier deel aan een p1 wegwedstrijd en op zondag 24 juli aan een tijdrith.

We zijn de enigste Nederlanders en deelname aan deze race gaat van ons beiden uit en staat los van de KNWU. Vanmiddag gaan we het wegparcours verkennen en morgen het tijdrithparcours.

Temperatuur is goed, stralend zonnetje en 30 graden.

Meer nieuws een volgende keer.

Richard Bonhof