

Alpe d'Huzes 5 juni 2014-07-03

Na het overlijden van de vrouw van mijn collega Tonny Berghuis aan kanker, besluiten we samen deel te nemen aan het evenement Alpe d'Huzes en daarmee geld in te zamelen voor kanker onderzoek.

Dit laatste valt niet mee, het is moeilijk donateurs te vinden maar uiteindelijk slagen we er toch in om samen zo'n 7000 euro bij elkaar te krijgen waar we best trots op zijn.

Na een jaar voorbereiding is het dan zover, inpakken en vertrekken naar Frankrijk.

Op 25 mei 2014 vertrekken mijn vriendin Chrystel, mijn collega Tonny en ik naar Frankrijk waar we eerst een weekje gaan trainen in Correze in de geboorteplaats van Chrystel.

Op 31 mei pakken we de bus en rijden we verder naar Alpe d'Huez om daar een paar dagen te trainen en vervolgens op 5 juni de berg een aantal keren te beklimmen.

Het evenement is special, niet te beschrijven wat je daar mee maakt, wat je daar voelt en wat het met je doet. Zoveel mensen, zoveel verhalen, zoveel emoties, bijzonder!!

Op donderdag rijd ik 3 x met mijn collega de Alpe d'Huez op en 1 x met mijn vriendin, dit alles op de tandem omdat ik slechtziend ben.

Met een voldaan gevoel keren we uiteindelijk huiswaarts en met alle deelnemers is op dat moment 12.5 miljoen euro gedoneerd, een geweldige opbrengst!!

Nu, op zoek naar een nieuwe uitdaging!!

Met vriendelijke groet, Richard Bonhof





