

“Samen vormen we een sterk duo”

Ben van den Berg Jeths, logistiek medewerker bij Roto Smeets in Deventer, is trainer en voorrijder van visueel gehandicapte wielrenners. Als piloot zit hij voorop de tandem en leidt hij de slechtziende of blinde wielrenner de weg. Resultaten zijn te volgen op www.dutch-tandem.nl

“Bij mij in de buurt woonde een wedstrijd wielrenner die na een valpartij bijna blind was geworden. Hij hoorde dat ik ook van wielrennen houd – ooit heb ik zelfs nog een Roto Smeets wielclub opgericht – en hij vroeg mij of ik zijn voorrijder wilde worden op de tandem. Ik zit voorop als piloot, hij er achter als stoker. Samen vormen we een sterk duo. Ik trap wel mee, maar de echte kracht komt van de man achter. Begin negentiger jaren ben ik begonnen als freelance voorrijder, visueel gehandicapte wielrenners konden een beroep op me doen als ze meededen met een wedstrijd. Daar ben ik intussen wat te oud voor geworden, alleen een tijdritje doe ik nog wel. Momenteel ben ik vooral trainer van Richard Bonhof, een jeugdig talent met een aangeboren oogziekte. Ik help hem de top te bereiken. Door de ploegendiensten is het prima te combineren met mijn werk. Vijf dagen per week, twee á drie uur per dag train ik hem voor de Paralympische Spelen in Peking, die over twee jaar plaatsvindt. Er is een klein clubje van zo'n twintig visueel gehandicapte wielrenners dat internationaal meetelt. Financiële hulp is erg welkom, onder andere voor tickets om aan wedstrijden in het buitenland mee te kunnen doen. Het potje van de NEBAS (Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten) is mager in vergelijking met de normale topsporters. De deelnemers moeten nu voor een groot deel zelf voorzien in de onkosten. Ook hebben ze fietsmateriaal nodig. Richard maakt zo'n driehonderd trainingskilometers per week, dan willen onderdelen wel snel slijten. En hij heeft enkele tandems in de schuur staan om andere visueel gehandicapten kennis te laten maken met het tandemracen, dus extra materiaal is zeer welkom.”

