

Texel, 2 september 2006

Op vrijdag 1 september reizen we af naar Texel om zaterdags deel te nemen aan de jaarlijkse tijdrit over 40 km.

Mijn piloot was ditmaal Joop Verstraten uit Zeeland.

Na 's morgens het parcours verkend te hebben is het 's middags tijd om te knallen.

Om 15:07 mogen wij van start en brengen we de tandem op gang.

's Morgens waaide het al behoorlijk, windkracht 4 zorgde voor een duwtje in de rug maar ook voor de nodige weerstand op de terugweg. 's Middags was de windkracht toegenomen. Windkracht 6 maakte het ons erg moeilijk.

Het eerste stuk de wind in de rug en met een mooi tempo op naar het keerpunt.

Vervolgens de wind tegen en van op zij. Het beukte er aardig op los en naast hard fietsen was het voor Joop hard werken om de tandem op de weg te houden i.v.m. de harde windvlagen.

Met de wind in de rug reden we tegen de 60 km/h aan, met de wind tegen zakte de snelheid een eind terug. Uiteindelijk weer het laatste rechte stuk naar de finish. Alle overgebleven energie wordt nog even op de pedalen overgebracht en we zijn er, gehaald!



Onze tijd: tot op heden nog onbekend. Alle tijden van de renners zijn keurig geregistreerd behalve die van ons. Ergens is iets mis gegaan maar onze tijd zal in de buurt van een uur liggen.