

Open Belgisch Kampioenschap 1 augustus 2004

Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus werd mijn wedstrijd tandem weer aan het werk gezet, dit keer niet om te trainen maar om ermee deel te nemen aan het Open Belgisch Kampioenschap en de dag ervoor een tijdritje.

Zaterdagmiddag werd ik rond half 2 afgeleverd in Meteren, vlakbij Geldermalsen, vanwaar ik met mijn piloot voor dit weekend zou vertrekken naar België.

Mijn piloot was dit maal Marcel Lambregts. Een fanatiek wielrenner die vooral in het verleden van jongs af aan veel gekoerst heeft. Volgens mij is er bij zijn bevalling gelijk een racefietsje meegekomen want op z'n tiende zat Marcel al op het zadel. Met Marcel had ik nog nooit gereden maar toch had ik het volste vertrouwen in hem. Met Jan Mulder heeft hij dit jaar zijn debuut op de racetandem gemaakt en nu mocht ik zijn stoker zijn of hij mijn piloot, het is maar hoe je het bekijkt.

Na even wat gedronken te hebben weer in de auto en op weg naar België, bestemming: Meeuwen – Gruitrode en na een kleine anderhalf uur was de bestemming bereikt. Vervolgens even melden, bij praten met team Lucassen en tegen half zes richting het voetbalveld waar we konden omkleden en het parcours vlakbij lag. Met een aangename temperatuur van rond de 30 graden gingen we vast het parcours verkennen voor de tijdrit van een kleine 10 kilometer die ons te wachten stond, dit maal vier rondjes van iets minder dan 2.5 kilometer. Geen fijn rondje, 3 drempels door een woonwijk is niet iets waar je bij een tijdrit op zit te wachten maar goed, het zij zo.

Om 18:47 mochten wij beginnen aan de vier ronden. We gingen vrij vlot van start en het tempo zat er goed in. Vier rondjes lijkt niet zoveel maar bij een tijdrit lijkt het soms wel oneindig want je wilt en moet toch alles geven om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Voordat wij vertrokken had het Engelse team Hunter/Sharpe, de tijdrit er al op zitten en een strakke tijd van in de 11 minuten neergezet. Helaas konden we hier niet aan tippen en moesten we genoeg nemen met een tijd van 12 minuten en 6 seconden, goed voor de derde plek. Team Lucassen had de snelste tijd en werd dus eerste.

Uitslag tijdrit zaterdag 31 juli 2004

Team	EINDE RONDE 1	EINDE RONDE 2	EINDE RONDE 3	AANKOMST	Uitslag
Groot Zevert Bart/Lucassen Luuk	2'46"12	5'29"18	8'16"04	11'01"72	1
Hunter Paul/Sharpe	2'49"00	5'38"22	8'26"14	11'17"01	2
Lambregts Marcel/Bonhof Richard	3'03"25	6'04"15	9'06"78	12'06"90	3
Berben Marc/Stelleman Alfred	3'12"78	6'22"50	9'35"14	12'40"06	4
Delchambre Daniel/Van Ginneken Gerard	3'15"68	6'26"08	9'38"88	12'45"29	5
Nouwen Marcel/Roex Guido	3'14"68	6'23"06	9'37"08	12'49"41	6
Gerritsen Rob/Vlasblom Sjaak	3'26"08	6'40"23	9'56"56	13'09"54	7
Toomey Denis/Kehoe Marc	3'19"88	6'40"88	10'04"00	13'25"68	8
Kozuch Piotr/Kozuch Ryszard	3'20"88	6'51"28	10'29"28	14'00"26	9
Robijns Robert/Baake Simon	3'30"16	7'03"68	10'37"38	14'05"76	10
Buchert Marian/Bomba Zbigniew	3'30"68	7'14"01	11'64"89	14'51"10	11
Pastur Pascal/Danis Alain	3'46"28	7'44"00	11'39"04	15'32"85	12

Na de prijsuitreiking was er nog de mogelijkheid tot barbecuen. Alles was voor deze dagen perfect geregeld en een ieder had het dan ook prima naar de zin. Tegen 8 uur gingen wij terug naar Meteren om daar te overnachten.

Voor zondag stond een koers van 80 km. op het programma. Om 12 uur zaten Marcel en ik wederom op de tandem en gingen we alvast het parcours verkennen en een beetje warm rijden al was de temperatuur wel weer dusdanig hoog dat je het vanzelf warm kreeg. Een kwartier voor de start knalde wederom een nieuwe buitenband van mijn velg, niet iets waar je vrolijk van wordt maar gelukkig hadden we nog

voldoende tijd om het reservewiel te monteren. Vervolgens om 1 uur de start. Al vrij gauw was er een kopgroepje van 5 teams bestaande uit team Lucassen, team Stelleman, de Engelse combinatie Hunter/Sharpe, het Belgische team Delchambre/van Grinneken en ons team. In het begin werd er niet aanvallend gekoerst. Het tempo lag zo rond de 40 km/uur en dit was goed te doen.



Na een aantal ronden demarreerde team Lucassen. Hier werd door ons maar ook door de andere teams te laat op gereageerd waardoor ze een te grote voorsprong kregen en de achtervolgende teams werden gelost. Met team Stelleman en de Engelsen koersten we vervolgens verder, het Belgische team had moeten lossen. Ongeveer 6 ronden voor het einde weer enige sensatie. Het Engelse team kreeg een klapband, hun voorband had het begeven waardoor ze aan de grond gingen, dit net voor een bocht. Tijdens hun zoektocht naar het asfalt waren ze nog wel in staat ons achterwiel een dreun te geven waardoor deze uit zijn positie werd gedrukt. Marcel moest daarom zijn koers iets wijzigen en in plaats van rechts af te slaan besloot hij in een paar seconden maar rechtdoor te rijden een zandweg op. Dit was onze redding. Toen we eenmaal tot stilstand waren gebracht heb ik het achterwiel weer snel goed gezet en konden we onze weg vervolgen. De Engelsen waren uitgeschakeld maar team Stelleman was in staat hen te ontwijken en hadden daarom een enorme voorsprong kunnen nemen. Helaas konden we hun dan ook niet meer terugpakken en moesten we wederom genoegen nemen met een derde plek maar met het behaalde resultaat waren Marcel en ik zeer tevreden.



Uitslag 80 km. koers zondag 1 augustus 2004 Open Belgisch Kampioenschap

Uitslag	Piloot	Stoker	Land	
1	Groot Zevert Bart	Lukassen Luuk	Nederland	80 km in 1h55min
2	Victoor David	Stelleman Alfred	Nederland	
3	Lambregts Marcel	Bonhof Richard	Nederland	
4	Delchambre Daniël	van Ginneken Gerard	België	
5	Nouwen Marcel	Roex Guido	België	
6	Verlouw Theo	Berben Marc	Nederland	
7	Gerritsen Rob	Vlasblom Sjaak	Nederland	
8	Franquet Pierre	Eymard Marc	België	
9	Robijns Robert	Baake Simon	Nederland	
10	Toomey Denis	Kehoe Mark	Ierland	
11	Buchert Marian	Bomba Zbigniew	Polen	
12	Kozuch Piotr	Kozuch Ryszard	Polen	
13	Anciaux Bernard	Bodson Pascal	België	
14	Wallerand Ludovic	Tellier Alain	België	
15	Delpierre Marc	Delpierre Michel	België	
16	Hunter Paul	Sharpe Ian	Engeland	
17	Minet Vivian	Minet Robert	België	
18	Pastur Pascal	Danis Alain	België	
19	Bollen Jaak	Abrahams Louis	België	

Na de huldiging, te hebben gedoucht en nog even een gezellig samenzijn weer naar huis. Onderweg werden we nog gebeld door Jan Mulder. Hij had deze zondag deelgenomen aan de HEW Cyclo Classics, een cyclo over een afstand van 170 km. bij Hamburg, en wist wederom met piloot Pascal Schoots een overwinning binnen te halen, een klasse prestatie.

Richard Bonhof